



Groepsverwerking

Gods hart voor recht

Gods hart voor recht is groot en onrecht raakt Hem diep.

Het is ons verlangen dat wij Zijn hart voor recht (meer) gaan ervaren en voelen. Het is daarom helemaal ok als dat wat je hoort je raakt. Als je jezelf rot en verdrietig voelt over al het onrecht dat er plaatsvindt. Verder weg, maar soms ook heel dichtbij.

Als God hart zó uit gaat naar recht, wat zegt dit dan over ons als wij Hem willen volgen?

Waar zie jij onrecht? Ervaar je misschien onrecht? Wanneer wordt jouw hart gevuld met verdriet en bewogenheid als je onrecht tegenkomt? Schrijf dit op het kaartje 'Mijn onrecht' en gebruik zo nodig de ruimte hieronder voor extra notities.



Groepsverwerking (vervolg)

Gods hart voor recht

De Bijbelverzen uit de video nog even op een rij. Vul ze gerust aan!

Deuteronomium 24:14-15

Jesaja 3: 13-15

Jesaja 10:1-2

Job 5: 15-16

Job 29:12-17

Jeremia 22:3

Psalm 10:17-18

Ezechiël 16: 49-50

Psalm 37:14

Psalm 41: 2-4

Micha 2: 1-2

Psalm 72:1-4

Micha 6: 8-10

Psalm 72: 12-14

Psalm 94: 3-7

Amos 2: 6-8

Psalm 146: 5-9

Amos 4: 1

Amos 5: 10-12

Spreuken: 13:23

Amos 5: 23-24

Spreuken: 14:21

Amos 8: 4-6

Spreuken: 22: 22-23

Spreuken: 28: 27

Jakobus 1:26-27

Spreuken: 31: 8-9

Jakobus 2: 5-6

Jesaja 1:16-17

1 Johannes 3: 16-17

“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.

Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.

Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”



APPLICATION

Reflectie

Wat doet 'Het verhaal van de rivier' met je?

In welk personage uit dit verhaal herken jij jezelf? Waarom?

Zijn er situaties in jouw leven waar je nood/onrecht ziet en direct in actie komt?

Waar doe je misschien goede dingen (die je wellicht ook een goed gevoel geven...), maar heb je nog niet hebt gekeken naar de wortels?

Uitdaging

In (bestaande) tweetallen:

Kies, aan de hand van je 'Mijn onrecht'-kaartje, één van de gebieden waar jullie onderdeel zijn van onrecht en ga 'upstream'. Maak een start met het in kaart brengen van het onrecht wat daarachter ligt (zie de andere kant van het 'Mijn onrecht' kaartje).

Komende weken gaan jullie hiermee door. Het materiaal voor de tweetallen helpt je hierbij. LET OP: Het gaat er niet om dat jullie nu gelijk in actie komen, maar dat jullie erachter komen wat er achter dit onrecht ligt.

Hoe kijkt God hiernaar?

Wat doet het met jou?

Wat doet het met mensen om je heen?



APPLICATION (VERVOLG)

Hulpmiddel

Jullie kunnen deze voorbeeldvragen over kleding gebruiken als hulpmiddel bij jullie zoektocht. Pas ze aan aan het gebied van onrecht waar jullie mee aan de slag gaan:

1. Waarom kopen we regelmatig nieuwe kleren?
2. Waarom willen we niet meer betalen dan een paar euro?
3. Waarom moeten de winkel en tussenhandelaren zo veel winst maken?
4. Waarom krijg de persoon die jouw t-shirt maakt zo weinig salaris?
5. Waar komt katoen vandaan?
6. Wie produceert dit en wat is er voor nodig om een T-shirt te maken?
7. Ect ...

Gebed

Bid met elkaar en vraag de Heilige Geest jullie te leiden in dit proces van stroomopwaarts gaan. Het is misschien geen makkelijke reis. Mogelijk roept het weerstand op of is het confronterend. Bid met elkaar voor kracht, moed en doorzettingsvermogen.
